



Om Jesus

Jonas Gardell

[Descargar](#)

[Leer En Linea](#)

Om Jesus Jonas Gardell

Boken Om Gud var en lika stor framgång hos teologer som hos dem som aldrig öppnat en bibel. Nu fortsätter Jonas Gardell sin resa med att söka efter Guds son. Om Jesus är en bok för troende, tvivlande och för alla oss som undrat vem Jesus var - på riktigt.

"Min barndoms Jesus älskade alla barnen. Hans tunika var alltid ljusblå, liksom hans ögon. Hans långa hår och skägg var mellanblont och hans hy ljus och frisk, hans leende milt och vänligt, tänderna jämna och vita.

Sanningen är att Jesus inte ens hette Jesus. Det är en grekisk översättning av hans hebreiska namn, som sin tur är en förkortning av Jehoshua eller som vi skulle säga: Josua. Josua från Nasaret.

Vi vet att en träarbetare som Jesus tjänade alldeles för lite för att försörja en så pass stor familj som Jesus kom från. Det grekiska ord som används för "träarbetare" har man förresten återfunnit i samlingar av okvädesord man kallade den obildade pöbeln. Jesus talade dessutom en galileeisk dialekt av arameiskan, som ansågs grov och vulgär i Jerusalem. Vi måste alltså tänka oss en obildad och fattig Jesus som pratar på bred värmländska.

Eller såhär: De flesta skelett man funnit från tiden som Jesus levde visar brist på järn och protein, kranier av fyrtioåriga människor har ofta få eller inga tänder kvar. Livet var hårt och man dog ung. Endast en minoritet fick uppleva sin tjugofemårsdag. Vi vill gärna se Jesus som en relativt ung man, men när han började sin verksamhet vid ca trettio års ålder var han snarare en som levte längre än de flesta.

Vi tänker oss gärna Jesus milda, kärleksfulla leende.

Lägg nu alltså till att leendet troligen var tandlöst så får vi förmodligen en smula rättvisare bild.

Kan vi tänka oss Jesus tandlös? Kan vi tänka honom obildad? Mycket litet av våra föreställningar om Jesus Kristus stämmer överens med Josua från Nasaret.

En Jesus Kristus stiger fram för oss som den från himlen återkommande kungen för att döma levande och döda. Och i periferin ser vi en annan gestalt fly undan i skuggorna, en kort och satt, mörkhyad man som åldrats i förtid av fattigdom och kringflackande. En enkel hantverkare från den galileeiska landsbygden som makten lät avrätta i förebyggande syfte. En man som spred budskapet om Guds rike.

Spännande? Det här är bara början! Följ med mig på en omskakande spaning efter Jesus."

Jonas Gardell

 [Download Om Jesus ...pdf](#)

 [Read Online Om Jesus ...pdf](#)

Om Jesus

Jonas Gardell

Om Jesus Jonas Gardell

Boken Om Gud var en lika stor framgång hos teologer som hos dem som aldrig öppnat en bibel. Nu fortsätter Jonas Gardell sin resa med att söka efter Guds son. Om Jesus är en bok för troende, tvivlande och för alla oss som undrat vem Jesus var - på riktigt.

"Min barndoms Jesus älskade alla barnen. Hans tunika var alltid ljusblå, liksom hans ögon. Hans långa hår och skägg var mellanblont och hans hy ljus och frisk, hans leende milt och vänligt, tänderna jämna och vita. Sanningen är att Jesus inte ens hette Jesus. Det är en grekisk översättning av hans hebreiska namn, som sin tur är en förkortning av Jehoshua eller som vi skulle säga: Josua. Josua från Nasaret.

Vi vet att en träarbetare som Jesus tjänade alldeles för lite för att försörja en så pass stor familj som Jesus kom från. Det grekiska ord som används för "träarbetare" har man förresten återfunnit i samlingar av okvädesord man kallade den obildade pöbeln. Jesus talade dessutom en galileeisk dialekt av arameiskan, som ansågs grov och vulgär i Jerusalem. Vi måste alltså tänka oss en obildad och fattig Jesus som pratar på bred värmländska.

Eller såhär: De flesta skelett man funnit från tiden som Jesus levde visar brist på järn och protein, kranier av fyrtioåriga människor har ofta få eller inga tänder kvar. Livet var hårt och man dog ung. Endast en minoritet fick uppleva sin tjugofemårsdag. Vi vill gärna se Jesus som en relativt ung man, men när han började sin verksamhet vid ca trettio års ålder var han snarare en som levt längre än de flesta.

Vi tänker oss gärna Jesus milda, kärleksfulla leende.

Lägg nu alltså till att leendet troligen var tandlöst så får vi förmodligen en smula rättvisare bild.

Kan vi tänka oss Jesus tandlös? Kan vi tänka honom obildad? Mycket litet av våra föreställningar om Jesus Kristus stämmer överens med Josua från Nasaret.

En Jesus Kristus stiger fram för oss som den från himlen återkommande kungen för att döma levande och döda. Och i periferin ser vi en annan gestalt fly undan i skuggorna, en kort och satt, mörkhyad man som åldrats i förtid av fattigdom och kringflackande. En enkel hantverkare från den galileeiska landsbygden som makten lät avrätta i förebyggande syfte. En man som spred budskapet om Guds rike.

Spännande? Det här är bara början! Följ med mig på en omskakande spaning efter Jesus."

Jonas Gardell

Descargar y leer en línea Om Jesus Jonas Gardell

359 pages

Download and Read Online Om Jesus Jonas Gardell #IZ3YKOEFMN4

Leer Om Jesus by Jonas Gardell para ebook en línea Om Jesus by Jonas Gardell Descarga gratuita de PDF, libros de audio, libros para leer, buenos libros para leer, libros baratos, libros buenos, libros en línea, libros en línea, reseñas de libros epub, leer libros en línea, libros para leer en línea, biblioteca en línea, greatbooks para leer, PDF Mejores libros para leer, libros superiores para leer libros Om Jesus by Jonas Gardell para leer en línea. Online Om Jesus by Jonas Gardell ebook PDF descargar Om Jesus by Jonas Gardell Doc Om Jesus by Jonas Gardell Mobipocket Om Jesus by Jonas Gardell EPub

IZ3YKOEFMN4IZ3YKOEFMN4IZ3YKOEFMN4